



Rwandese bevolking erg enthousiast over eerste boek "Eet en leef gezond"

Net terug van een 3-weeks verblijf in Rwanda zit Ria van de Ven-Gijsbers boordevol indrukken en vooral met een heel goed gevoel. Samen met Abbé Prosper voerde ze hierover veel gesprekken met betrokkenen. De mensen in Rwanda zijn erg enthousiast over het boek en de posters "Eet en leef gezond". Beide zijn met kleurrijke afbeeldingen en eenvoudige teksten in hun moedertaal.



Winnifrida en Ria leggen het boek *Gezond Leven* uit.



De cursussen zijn in oktober al van start gegaan in:

- 225 basisscholen in het bisdom Nyundo
- 12 gezondheidscentra / ziekenhuizen
- 24 voedingscentra voor gezonde voeding (centre de malnutrition)
- 20 parochies van het bisdom Nyundo (weduwegroepen, jongerengroepen)
- bijeenkomsten van de AGI-landbouworganisatie (bestaande leden en jonge gezinnen)

Via de lokale radiostations worden momenteel spotjes uitgezonden over het belang van persoonlijke hygiëne en gezondheid. Dit versterkt natuurlijk de belangstelling voor ons project "Eet en leef gezond".



Weduwen lezen het boek *Gezond Leven*.

Landbouworganisatie AGI is enthousiast vanwege de eenvoud van de cursus. Zij overweegt om ook in de andere provincies van Rwanda het project te gaan uitvoeren.

Door het grote plaatselijke enthousiasme willen Abbé Prosper en Winnifrida (AGI) al in het voorjaar 2009 verder met het tweede boek. Daarbij ligt de nadruk op het daadwerkelijk bereiden van eenvoudige gevarieerde maaltijden met lokaal beschikbare en noodzakelijke voedingsmiddelen. De schijf van vijf is daarbij het uitgangspunt voor de recepten die in het boek zijn opgenomen. Verder wordt het belang van hygiëne en schoon water regelmatig herhaald. Tijdens Ria's verblijf zijn de teksten voor dit boekje (bij kaarslicht, woordje voor woordje) gemaakt in de Rwandese moedertaal.



Samen met de weeskinderen van het weeshuis Noël heeft ze in drie weken tijd alle recepten bereid en geproefd. De kinderen vonden echt alles lekker en voegden hun eigen ideeën er aan toe. Ze waren met name verrast over de verschillende smaken en kleuren op hun bord. Ze hadden er hartstikke plezier in dat ze zoveel kunnen variëren met hun eigen groenten en fruit.

Publiciteit: Readers Digest heeft in haar boekje van november 2008 onder hun rubriek "Helden", een artikel met foto van Ria geplaatst. In de Nestor van februari 2009 komt onder de rubriek "mijn passie" eveneens een artikel over Ria en de weeskinderen.

AMAZI MEZA: schoon drinkwater

In Rwanda is schoon drinkwater schaars en uiteraard onmisbaar. Daarom zijn door ons al diverse drinkwaterprojecten gerealiseerd bij scholen, in dorpen en bij weeshuis Noël.



Met de gieter water geven in de groentetuinen



Ook in het voorlichtingsproject "Eet en leef gezond" krijgt schoon drinkwater, veel aandacht. We willen nu binnenkort op de basisschool in Kagano een drinkwatervoorziening aanleggen. Daarbij komen ook een aantal aftappunten voor de mensen in het dorp. Volgend jaar willen wij ook nog bij een andere school met 1800 leerlingen schoon drinkwater aanleggen. Deze kinderen moeten nu zes uur heen en weer lopen om schoon drinkwater te gaan halen. We hopen dat dit project gaat lukken. We houden u op de hoogte.



De Geitjes

We hebben 64 zwangere geiten kunnen aanschaffen door acties op de Jacobusschool te Eersel en De Tempel te Eindhoven en "De open kerk" te Katwijk. Af en toe komen mensen bij Ria aan de deur met geld, vanwege een jubileum of een verjaardag, voor enkele geiten. Ook waren er opbrengsten van vlooiemarkten en collectes in kerken. Geiten blijven nodig. De geit geeft melk, vlees en mest. Heel belangrijk voor een arme familie er zijn nog steeds arme gezinnen die nog geen geit hebben.



De kinderen in Rwanda dragen mest en grassen naar huis

Prosper heeft gemerkt dat de kwaliteit van de bokken minder wordt omdat ze oud worden. Er zijn nieuwe bokken nodig, met name voor beter vlees en meer melk. Er wordt ook gedacht om in de toekomst geitenkaas te gaan maken. In aanmerking komen het Boers-ras uit Zuid-Afrika en het Alpino-ras uit Zwitserland. Kent u misschien iemand of een organisatie die steun of informatie op dit gebied kan geven? Neem dan snel contact met ons op. We zijn dankbaar voor elke tip.



Ook voor het komende jaar is uw hulp onmisbaar

Abbé Prosper, Winnifrida en het weeshuis Noël vragen aan ons of wij door willen gaan met:

- geiten voor arme gezinnen
- aanleg van aftappunten schoon water bij basisscholen
- kookboek 'Eet en leef gezond'.
- groentezaden
- gieters voor de groentetuinen
- pannen voor de kooklessen

Wij vertrouwen op u.

Al uw bijdrage, in welke vorm dan ook, is van harte welkom. Financiële giften kunt u overmaken op rekeningnummer **53.80.44.160** t.n.v. Stichting Weeskinderen in Rwanda te Eersel.

Stichting Weeskinderen in Rwanda is door het ministerie van Economische zaken (de belastingdienst) erkend als ANBI-organisatie. Dat wil zeggen dat uw giften geheel of gedeeltelijk aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.



Waterproject



Pannen voor de kooklessen



Geitenproject



Groentezaden

Ria heeft nieuwe hulp bij haar werk voor Rwanda



Mariëlle en Michaël junior

Michaël junior heeft zijn moeder Ria vele jaren geholpen bij haar inzet voor de weeskinderen in Rwanda. Hij is op 11 juli papa geworden van een kerngezonde zoon Biem. Uiteraard wil Michaël jr naast zijn werk tijd en aandacht geven aan zijn nieuwe gezin. Daarom heeft hij een aantal werkzaamheden voor Rwanda beëindigd, maar hij blijft gelukkig nog wel de goed bezochte website verzorgen. Ook dochter Mariëlle heeft op 21 juni een gezonde baby gekregen

Tim. Ook zij heeft haar inzet daardoor moeten verminderen. Door deze blijde gebeurtenissen heeft Ria bij anderen hulp gezocht en gevonden. Sinds maart dit jaar is er een "werkgroep Rwanda" gevormd die naast Ria bestaat uit Henny Houben-Sipman, Jeanne Versmissen-Adriaans, Hans van Lierop, Kees Cornelissen en Gré Kuipers. Allen uit Eersel. Onze werkgroep bedankt Michaël jr en Mariëlle voor hun jarenlange inzet voor de weeskinderen in Rwanda. Zonder hun hulp en steun had Ria niet zo veel kunnen bereiken in Rwanda.

*Kleinzoon Tim (21 juni 2008)
en kleinzoon Biem (11 juli 2008)*



Hartelijk Dank

Onze extra nieuwsbrief zomer 2008 heeft gelukkig een groot aantal donaties opgeleverd, waarvoor onze hartelijke dank. Hiervan hebben wij 2000 boeken kunnen drukken en 150 posters kunnen laten maken. Alles is naar Rwanda opgestuurd en goed aangekomen.

Ook de meer dan 100 shorts zijn in het weeshuis met grote vreugde ontvangen. De grote hoeveelheid geschonken groentezaden groeien goed. En vele rwandese kinderen zijn blij met de gebruikte tennisballen die wij weer van verschillende verenigingen hebben gekregen.



Lied voor 'Eet en leef gezond' project

Ria vertelt over haar jongste ervaringen naar het bisdom Nyundo.

"In de afgelegen gebieden is géén electriciteit, géén t.v. en zeer sporadisch een radio op batterijen. Trommelgeroffel, zang en dans is de manier van berichtgeving in Rwanda. Om de analfabeten, ouderen en jonge kinderen te bereiken met onze boodschap eet en leef gezond, heb ik samen met Prosper, Winnifrida en een muziekleraar tijdens mijn verblijf een lied geschreven dat als titel draagt "gezond leven".

De tekst luidt: "Als je gezond wilt leven drink je schoon water, was jij je handen, eet je gevarieerd. Kies uit de vele mogelijkheden zoals aardappelen, vlees of vis, eieren, groenten en vergeet geen fruit. Zeg het door aan uw vrienden, eet samen en deel met elkaar, dan zul je gezond zijn".

Het ritme van het lied is eenvoudig. Het couplet wordt steeds herhaald met een ander recept. Het is driestemmig geschreven en er hoort ook een dans bij. De Rwandezen dansen bij elk lied. Zelfs de doofstomme kinderen, die onze kerstkaarten maken, doen met gebaren mee."

De eenvoud van de boodschap overbrengen in zang, dans, woord en beeld zal de gezondheid van de bevolking verbeteren.



Een deel van de groep doofstomme kinderen die onze kerstkaarten maken. Met gebarentaal en dans doen zij aan het lied mee.



Het lied voor kinderen die wonen in de heuvels van Rwanda.



Abbé Prosper vraagt of we door willen gaan met onze hulp.

Activiteit: Zondag 14 december 2008 - Kaartenverkoop op de Kerstmarkt in Eersel

Stichting Weeskinderen in Rwanda

Contactpersoon: Ria van de Ven - Gijsbers
Willibrorduslaan 34, 5521 KC Eersel - Nederland
tel. nummer: 0497 - 51 53 94
faxnummer: 0497 - 51 35 39
e-mail: info@weeskindereninrwanda.nl
internet: www.weeskindereninrwanda.nl
ABN-AMRO Eersel: 53.80.44.160

IBAN nummer: NL58ABNA0538044160
(BIC/Swift-code: ABNANL2A)



Met weinig financiële middelen is er veel gedaan in Rwanda. De inzet en motivatie van de bevolking en vele vrijwilligers is heel groot. In 2008 waren er maandelijkse en eenmalige giften en allerlei spontane kleine activiteiten die wij zeer waarderen. Onze hartelijke dank. Wij willen graag continueren. Al uw giften klein of groot blijven welkom.

De Stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer: 17128822
De Belastingdienst heeft onze stichting aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).