



stichting Weeskinderen in Rwanda

Hulpverleners en delen vanuit het hart is de toekomst



Nieuwsbrief nr. 24 | Najaar 2019



Bestel nu gratis!

Zie volgende pagina om geheel kosteloos boeken te bestellen

Hulpverleners en delen vanuit het hart is de toekomst

Ria was ons lichtend voorbeeld

EERSEL - Vorig jaar in juni 2018, totaal onverwacht, ontglipte Ria ons zo plotseling. Wie zag haar overlijden aankomen? Niemand... Dag in dag uit stond 'ons mam' (zoals we in onze streek zeggen) op met een flinke dosis positiviteit, plannen en ideeën. Ontembaar en optimistisch. En dat al zo lang op één nier!

Ze doneerde haar andere nier aan mij (haar jongste zoon) in 1998, toen mijn eigen twee nieren volledig uitvielen. Ze heeft mij een doorstart - een tweede leven - gegeven en ze bleef daarna nog regelmatig zeggen „als het zich nog een keer zou voordoen, zou ik je zo wéér een nier geven". Puur onvoorwaardelijke liefde. Ze vond kinderen, de jongere generatie - overal ter wereld - heel belangrijk. Zij zijn namelijk de toekomst. Zij zullen verder bouwen aan de visie en wens om de planeet naar het niveau te tillen waar vrede, gelijkheid en voorspoed voor iedereen de levensstandaard is.



Mijn moeder is nog dagelijks bij me, via de nier die ze mij schonk 21 jaar geleden. Dag in dag uit zuivert het mijn lichaam. Het heeft zich helemaal geïntegreerd in mijn lichaam, het is één met mijn lichaam. En ik voel me nog altijd onveranderd gezond en heb nauwelijks bijwerkingen van de medicijnen die ik nog steeds dagelijks inneem. De medicatie voorkomt afstoting van de transplantie-nier en houdt de bloeddruk in toom.

De laatste jaren voelde Ria wel dat haar lichaam een versnelling terug schakelde. Daar had ze moeite mee. Want de gedrevenheid om bezig te zijn met ontwikkelingshulp voor Rwanda en boeken te schrijven bleef zich dagelijks aandienen. Ze kreeg hulp van Kees Cornelissen en nog meer lieve hulpzame vrijwilligers met even zoveel geduld en doorzettingsvermogen. Ze was er zo trots op dat ze haar verhalen heeft kunnen verwoorden en kon delen met iedereen.

Ze schreef in totaal 3 Nederlandse boeken en 3 Rwandese kookboeken. De "Kracht van doneren" inclusief video DVD dat ingaat op hoe het allemaal begon en over de eerste tien jaar hulpverlening. Met het uitbrengen van het tweede boek "Met trots te koesteren" kwam een wens tot vervulling om te schrijven over haar voorouders en het leven in de Brabantse Kempen tot negen generaties terug. Naast de ontwikkelingshulp voor Rwanda was dit een grote wens en passie van haar. Ze werkte er een hele poos aan samen met Cor Gijsbers die met onuitputtelijke energie te hulp schoot. Cor had jaren daarvoor de eerste aanzet van een stamboom gemaakt en zag ook zijn wens vervullen.

Het derde en meest recente boek luidt "Hulpverleners en delen vanuit het hart is de toekomst". Daarvan is ook een Engelse versie uitgebracht met heel veel dank aan Katja Stokman voor de vertaling. Ria keek er zo naar uit om haar 25 jaar lange ontwikkelingshulp op een samenvattende en gestructureerde manier in boekvorm te krijgen. Maar hoe vlieg je zoiets aan? Ze bewaarde werkelijk alles wat maar met de hulpverlening aan Rwanda te maken had.





Het hele huis lag vol. Ze vond het daarom een hele uitdaging om heel deze geschiedenis in te perken naar een kort en bondige samenvatting. Het resultaat mag er zijn. Het is een handzaam prachtig boek geworden met een mooie balans tussen de hoeveelheid tekst en fotomateriaal, want zeg zelf: een beeld zegt meer dan 1000 woorden.

Ria heeft aangetoond dat (zoals zij omschreef) zelfs een huismoeder in staat is om treffende ontwikkelingshulp op touw te zetten zonder dat het complex en omslachtig hoeft te zijn. Als je vanuit je hart opereert en deelt dan werkt het universum met je mee om anderen te ontmoeten in het hart en zo co-creatief wezenlijke hulpverlening tot stand te brengen.

Ze is niet meer bij ons. Voor ons naasten nog altijd flink slikken. Alsof ze vorige week nog door Eersel wandelde en her en der een praatje maakte vol bezieling over wat haar bezig hield. Het heeft daarom een tijd geduurd voordat wij als nabestaanden een beeld hadden hoe we de stichting wilden voortzetten. Nieuwe projecten opzetten in Rwanda zoals Ria deed, is voor ons helaas niet weggelegd. In overleg met de Rwandese contactpersonen vinden we een oplossing voor de donaties.

We hebben besloten om ons te wijden aan het delen van Ria's gedachtengoed, op het inspireren van iedereen die in het hart resonantie voelt om voor een ander iets te betekenen. Hulpverleners en delen vanuit het hart is wat ons betreft ook de toekomst. Daarom willen we graag het werk van Ria als lichtend voorbeeld blijven uitdragen. Door de talloze voorbeelden te delen van haar hulpverlening over de afgelopen 25 jaar.

Dit doen we enerzijds in de vorm van informatie via internet, te bereiken over de hele wereld. Op de website van stichting weeskinderen in Rwanda vind je onder andere de beschrijvingen van alle projecten, de nieuwsbrieven, de nieuwsartikelen, de algemene brochures in drie talen. En op ons Youtube kanaal vindt u interviews en videomateriaal. Anderszijds zijn Ria's boeken beschikbaar. Al deze boeken zijn vanaf nu volledig (incl. verzending) kosteloos beschikbaar. U staat vrij om onbeperkt aantal boeken te ontvangen en ze bijvoorbeeld verder uit te delen.

Met Licht en Liefde,
Michaël jr, alsmede namens Mariëlle en Michaël sr.



Ontvang gratis Ria's boeken

Raak geïnspireerd door het lichtend voorbeeld van Ria door geheel kosteloos haar boeken te bestellen, zo veel u nodig voelt. Deel ze verder uit in uw familie, vrienden- en kennissengroep, verenigingen en organisaties.

stichting Weeskinderen in Rwanda

Willibrorduslaan 34
5521 KC Eersel, Nederland

Internet www.weeskindereninrwanda.nl
E-mail info@weeskindereninrwanda.nl
Mobiel 06 - 53 27 22 72
Telefoon 0497 - 51 53 94
Bankreknr NL58 ABNA 0538 0441 60

De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17128822.

De belastingdienst heeft de stichting aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
RSIN nummer **8095.58.531**

Hartelijk dank voor uw steun!

De volgende boeken zijn beschikbaar

- "De kracht van doneren"
- "Hulp verlenen is met je hart kijken"
- "Giving aid is looking with your heart" (Engels)

Bestelprocedure

1. Maak uw keuze welk boek of welke boeken u wilt ontvangen. U bent vrij om er zo veel te bestellen als u nodig voelt.
2. Stuur een e-mail naar boeken@weeskindereninrwanda.nl met daarin de volgende gegevens.
 - Uw naam, adres, plaats en land
 - Welk(e) boek(en) en het aantal dat u wilt ontvangen
 - Optioneel uw telefoonnummer in geval van vragen
3. U krijgt een e-mailbevestiging zodra we uw e-mail ontvangen en gelezen hebben. We gaan uw bestelling verwerken.
4. U krijgt een tweede e-mail op het moment dat we bestelling op de post doen.
5. Ten slotte wordt het pakket met uw boek(en) bij u bezorgd.